



*Vejerslev*



**Vejerslev**



**Øster Assels**



**Blidstrup**



**Vester Assels**

## Konfirmation 2016



*Øster Assels*

# KIRKEBLADET



Sognepræst Trine Gjørtz:  
Kirkebakken 1 · 7980 Vils · tlf. 4052 2632 ·  
e-mail: tg@km.dk · Mandag fri.

## VEJERSLEV SOGN

Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 ·  
7980 Vils · 97767375 / 21682649  
Kirkeværge Per Djernes Kudsk ·  
Bjørnsagervej 15 · 7980 Vils · 9776 7131  
Kasserer Jørgen V. P. Jensen ·  
Smedebjergervej 58 · 7980 Vils · 9776 7320  
Kontaktperson Marie Boel ·  
Kalundborgvej 13 · 7980 Vils · 9776 6223  
Organist Henrik Andersen · 2818 6954  
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·  
2040 4063  
Graver Henning Mikkelsen · 5133 9788  
Gravermedhjælper Margit Svenningsen ·  
2426 7394

## ØSTER ASSELS & BLIDSTRUP

Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169 ·  
7990 Øster Assels · 2121 3091  
Kirkeværge (Blidstrup) Anni Øster Jensen ·  
Grå Stensvej 11 · 7990 Øster Assels ·  
2345 5936  
Kirkeværge (Øster Assels) Torben Sloth ·  
Møllebjerget 10 · 7990 Øster Assels ·  
9776 4144  
Kasserer Herman Rasmussen ·  
Rolighedsvej 4 · 7990 Øster Assels ·  
9776 4110  
Organist Øster Assels og Blidstrup Kirke  
Henrik Andersen · 2818 6954  
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·  
2040 4063  
Graver Flemming Futtrup · 4048 1550  
Gravermedhjælper Inger Futtrup ·  
2146 5546

## VESTER ASSELS SOGN

Formand Gunhild Olesen Møller ·  
Strædet 38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10  
Kirkeværge (ikke medlem) Rose Marie  
Mølgaard Jensen · Lervænget 10 · 2082 1398  
Organist Conny Cold · 2423 6648  
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·  
2040 4063  
Graver Henni Buur · 2170 6738

# TALEN TIL KONFIRMA

*Salmer: 402 – 750 –  
Kære Linedanser – 369 – 787.*

Kære Menighed, kære familier, kære konfirmander.

Endelig oprandt den store dag. Den dag, vi har arbejdet hen imod, siden vi begyndte konfirmationsforberedelsen i sensommeren.

Vi begyndte undervisningen med at gå en tur. En slags pilgrimsvandring, hvor vi gik fra kirke til kirke. Det var en dejlig tur og en dejlig dag. Selv om det regnede ind i mellem. Men vi hyggede og gik langt – vel ca. 10-12 km – det sidste stykke til Vester Assels kirke blev vi dog kørt.

Og så var det, jeg kom til at tænke på, at vores liv på mange måder godt kan minde om en vandring. Og faktisk også om den vandring, vi var på den dag i september, hvor vi havde vores første hele dag sammen i konfirmationsforløbet.

Egentlig begyndte vi dagen med at tilegne os noget viden om de kirker, som er vores, og som vi skulle besøge. Og så

gik vi fra Vejerslev kirke i høj sol, men meget hurtigt stod regnen ned. Så holdt det op igen. Og vi gik og gik. Op og ned ud af vejen ud af byen og mod et mål. Det var koldt, og vi blev tørstige. Så fandt vi ly for regnen i kirken i Blidstrup. Og I lå på bænken og fik et velfortjent hvil, mens jeg læste op for jer.

Og så var det afsted igen. Og endnu engang fandt vi ud af, at på vejen var der hjælp at hente, når det hele blev lidt sejt. For hos Mathias' forældre var der stillet forfriskninger frem, noget at spise og drikke. Dejligt. Og videre gik turen. Vi spiste pizza. Sukkede og havde det også sjovt. En dejlig dag, der minder om alt det, livet også byder på; storm, blæst, regn, sol, tider hvor det er sejt og tider, hvor det bare går derudad. Nogle gange får man uventet hjælp, andre gange må man selv knokle.

Sådan kan man sammenligne livet med en vandring. Men man kunne også sammenlig-

*Der tales en del om fantasifuldbeden til konfirmanders transportmidler. Men de færreste tænker vel på, at præsten også for en stund kan lade den himmelblå-farvede Opel Corsa stå derhjemme, når der dukker et godt tilbud op om at lade sig standsmæssigt transportere i en knaldrød MG B af bedste årgang. Chauffør er også bilens ejermand, Henrik Barslev.*





ne livet med at gå på en line. Og det skal vi synge om om lidt. Vi skal synge sangen: »Kære linedanser«, og den handler netop om, at livet kan være som en gang på en line. En line, der starter eet sted og slutter et andet sted, altså livet som en vandring fra vugge til grav. I er allerede kommet et godt stykke ud på linen. Og nu ligger den der så foran jer, og det bliver jo særligt understreget på en dag som denne:

*Udspændt ligger foran dig,  
Selve livet, du fik givet.  
Gå nu kun din vej,  
Du må turde træde ud,  
hvor dit liv kun er dit.  
Det briste eller bære må,  
dette ene skridt*

Der er meget, der kan få os til at vakle og blive usikre eller bange. Man kan godt blive ked af det, når ens bedste veninde ikke kan være sammen med en. Og man kan godt blive sur på sine forældre, når de bestemmer for meget. For underligt nok er de altså blevet så pinlige og irriterende ind imellem. Man kan også godt føle sig alene eller anderledes end de andre. Man kan altså godt have sådan

nogle dage, hvor man vakler, ligesom når man går på en line, hvor man ser, der er langt ned og ikke rigtig kan holde balancen.

Når vores børn vokser op, synes vi forældre af og til, når vi ser på vores kære børn og deres færden ud i livet, at det nogle gange kan føles som at stå nede på jorden og se dem gå på line et sted højt oppe, og man spørger måske sig selv: Hvordan skal det nu gå? Kommer de for sent hjem? Lærer de nogensinde selv at stå op når vækkeuret ringer? Og hvordan med kæresten? Med lektierne? Med fremtiden?

Den bekymring begyndte allerede, da de unge mennesker blev født, og vi vil bære den med os livet igennem. Så derfor er det også godt for os forældre og bedsteforældre at høre det igen og igen, som vi hørte, da børnene blev døbt, at Jesus siger: »Jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende«.

Det var som om, at Gud lagde sine hænder om vores hænder, da vi bar de små til dåben. Nu be'r vi til, at han vil holde dem og bære dem, nu hvor vi mere og mere må slippe.

I dag vil jeg bede jer tænke på

Gud som den, der spænder et usynligt sikkerhedsnet ud under jeres line. Falder vi – og det gør vi, det ved vi – så bliver vi grebet. Og vi får en ny chance. Det er det, vi kalder tilgivelse. Træd derfor ud på linen, konfirmander – lige så frimodige, kærlige, modige, stærke, som jeg ved, I er.

Gangen på linen er ikke altid lige let. Det tror jeg, at I allerede ved. Men jeg håber som sagt, at I ved, at Gud er med os overalt. At Gud er med jer på jeres vandring.

Og det er budskabet til jer i dag: At det, Gud lovede jer, da I blev døbt, det står fast. Det er, hvad jeres konfirmation handler om, konfirmationen, som jo er en bekræftelse af dåben. En gentagelse af, at Gud vil være med jer alle dage, indtil verdens ende.

I er allerede kommet godt på vej ud i livet; ud på linen og festen i dag er en fest for jer, men også en fest for, at Gud er med i jeres liv. Så kære konfirmander: Stol på Gud og træd ud på linen.

Tusind tak for en dejlig tid sammen med jer. Jeg håber, I får en dejlig dag!  
Amen.

*Sognepræst Trine Gjortz*



## OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

### JUNI

Søndag d. 12. kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste på Blidstrup Efterskole

### JULI

Søndag d. 3. kl. 13.30: Gudstjeneste ved Havnefesten i Sillerslev

### AUGUST

Søndag d. 14. kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste i præstens have, Kirkebakken 1, Vils

Tirsdag d. 23. kl. 19.00: Indskrivning af konfirmander i Menighedshuset i Vils

### SEPTEMBER

Torsdag d. 8. kl. 13.40: Minikonfirmander begynder i Menighedshuset i Vils

Søndag d. 11. kl. 10.15: Høstgudstjeneste i Blidstrup kirke. Se opslag

Tirsdag d. 13. kl. 16.30: Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget i Vester Assels Forsamlingshus

kl. 18.00: Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget i Borgerhuset i Øster Assels

kl. 20.00: Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget i Menighedshuset i Vejerslev

Søndag d. 18. kl. 10.15: Høstgudstjeneste i Vejerslev Kirke. Se opslag

Søndag d. 25. kl. 19.00: Høstgudstjeneste i Vester Assels Kirke. Se opslag

## MINIKONFIRMANDER

Vi tilbyder igen i år mini-konfirmandundervisning for de elever, som går i 3. klasse på Sydmons Skole og børnehus.

Undervisningen foregår over 10 gange og handler om kirke og kristendom. Vi skal høre historier, være kreative, op i kirken og undersøge den nærmere.

Vi begynder hver gang i Menighedshuset i Vejerslev med at få noget mad.

Minikonfirmanderne begynder torsdag den 8. september og varer fra kl. 13.40-15.30. Vi henter børnene på skolen efter sidste lektion.

Der kommer en seddel med nærmere info, når tiden nærmer sig.

Stof til næste kirkeblad (oktober, november, december) afleveres hos redaktionen senest d. 27. juli 2016. Kirkebladet omdeles i uge 36.

## KONFIRMANDER

Undervisningen af konfirmander begynder i begyndelsen af september. Der er indskrivningsmøde den 23. august kl. 17 i Vejerslev Menighedshus, hvor jeg glæder mig til at hilse på jer alle sammen. Vi spiser pizza sammen efter mødet.

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, da det er et vigtigt møde, hvor der kommer rigtig meget information om konfirmationsforberedelsen.

*Sognepræst Trine Gjørtz*

### Redaktion:

Gunhild Olesen Møller  
tlf. 2332 9210  
gunhild.olesen.moller@rn.dk

Birgitte Landgrebe-Nielsen  
tlf. 9776 4265  
b.e.landgrebe@mail.tele.dk

Anny Nielsen  
tlf. 2168 2649  
aehn@rn.dk eller  
vangsborg@mail.dk

Henrik Højgaard Sejerkilde  
(redaktør)  
henh@jfmedier.dk

Kirkebladet udgives af  
menighedsrådene

## HØSTGUDSTJENESTER I KIRKERNE

Øster Assels-Blidstrup

den 11. september kl. 10.15.

Vi holder gudstjenesten i Blidstrup kirke og kører derefter til Borgerhuset i Øster Assels, hvor vi spiser frokost. Kirkebil kan bestilles – helst dagen før 9776 7676.

Vejerslev den 18. september kl. 10.15.

Efter gudstjenesten er der frokost i Menigheds-  
huset. Vejerslev kirkes mandskor medvirker ved  
gudstjenesten.

Vester Assels den 25. september Kl. 19.

Blæseorkestret Pust spiller i kirken og efterføl-  
gende efter kaffen i V. Assels Forsamlingshus.

Blæseorkestret Pust



## FRILUFTSGUDSTJENESTE I VEJERSLEV

Årets friluftsgudstjeneste i Vejerslev kommer til, i lighed med de seneste par år, at foregå i præstens have **søndag den 14. august kl. 14**. Menigheds-  
rådet sørger for borde og stole/bænke.

Vi gentager succesen fra sidste år, hvor alle med-  
bringer service til eget brug og brød til fælles ka-  
gebord. Det var et meget fint bord, vi fik stablet  
på benene sidste år.

I år har vi inviteret Michael Fisker og René Mou-  
ritsen, til at underholde efter kaffen.

Vi garanterer for en rigtig dejlig eftermiddag i  
deres selskab med en masse ørehængere for alle  
aldre!

## FRILUFTSGUDSTJENESTE PÅ BLIDSTRUP EFTERSKOLE

HUSK friluftsgudstjenesten på Blidstrup Ef-  
terskole søndag den 12. juni kl. 14.

Det er sognepræst Birgitte Refshaug Kjær,  
der prædiker, og Kirke-trioen vil spille til.

## LØRDAGSDÅB

Vi vil gerne følge med tiden, og menighedsrå-  
dene har derfor besluttet, at vi fire gange om året  
vil tilbyde lørdagsdåb.

Det betyder, at vi for det kommende år vil tilbyde  
lørdagsdåb den sidste lørdag i følgende måneder:

September – November – Februar

Lørdagsdåben afholdes i den kirke, hvor man  
måtte ønske en barnedåb, og stedet afgøres af,  
hvem der tilmelder sig først. Der holdes kun 1  
dåb hver lørdag.

Tidspunktet er 10.30. Man kan ikke anmode om  
dåb, før barnet er født.

*Sognepræst Trine Gjortz*

## ALLE KIRKER SYNGER

Tirsdag d. 28. juni: Dragstrup Kirke

Onsdag d. 13. juli: Sejerslev Kirke

Tirsdag d. 9. august: Galtrup Kirke

Tirsdag d. 6. september: Ejerslev Kirke



## SE DET SMUKKE KIRKELOFT

Vi gentager sidste års succes med fremvisning  
af vores smukke kirkeloft i Øster Assels Kirke i  
Kulturugen, uge 42. Der vil være adgang til lof-  
tet fra kl. 13-16.

# MANDEN PÅ STENEN

Siden 1949 har en stor, smuk sten mindet beboerne i Vejerslev sogn om, at der engang var en præst her ved navn Balslev.

Det er mange år siden. Og nu, hvor stenen har fået sin nye placering, så den ikke længere står i bunden af præstegårdshaven, men er placeret på hjørnet mellem den nuværende præstegård på Kirkebakken og den tidligere præstegård på Præstegårdsvænget, er der god grund til at genopfriske, hvem ham der Balslev egentlig var – og hvorfor man i sin tid valgte at hædre ham med en mindesten.

Der er sikkert stadig mange, der husker »Luthers lille katekismus«, der i generationer var den bog, som kommende konfirmander helst skulle kunne udenad. Den udkom første gang i 1849, men blev trykt op i hundredvis af oplag gennem årene.

Denne storsællert blev skrevet af præsten C.F. Balslev, mens han var præst i Vejerslev. Bogen skrev han, da hans egen datter, Anna, skulle konfirmeres.

Balslev var præst i Vejerslev-Blidstrup, som pastoratet hed dengang, fra 1833, hvor han kom til Mors som 28-årig. Egentlig var der udnævnt en anden i embedet – ingen ringere end den verdensberømte filosof Søren Kierkegaards bror Peter Christian.

Men selv om P.C. Kierkegaard blev kaldet til embedet, nåede han aldrig frem til Mors. Han fik kolde fødder – og efter rådslagning med blandt andre Grundtvig gik han til kongen og frasagde sig embedet.

Siden blev han i øvrigt biskop over Aalborg Stift – og besøgte i den egenskab Vejerslev, hvortil han skulle have sagt, at »jeg fik ikke lov til at komme her som præst.«

Men det levnedede plads til den jævnalderende Carl Frederik Balslev, der kom til Mors med sin unge hustru. De flyttede ind i præstegården – den smukke bygning, der stadig i dag ligger på Præstegårdsvænget – men glæden blev hurtigt afløst af sorg, da hustruen Ulrikke Christine døde, kun 29 år gammel, i 1837. Det smukke støbejernskors, der blev sat over hende, står stadig på kirkegården i Vejerslev lige øst for kirken.

Året efter giftede præsten sig med sin afdøde hustrus søster, og der kom efterhånden fem børn til i præstegården; Balslev underviste dem selv, og ud af det voksede altså behovet for at skrive dels en katekismus, dels en decideret bibelhistorie.

I foråret 1850 forlod Balslev Mors, da han blev kaldet til stiftsprovst i Ribe. Hans hustru kunne ikke følge med, da hun var gravid, hun

fødte barnet, men måtte derefter forlade Mors for at blive opereret for en kræftsvulst i København – men for sent. Så C.F. Balslev måtte rejse som enkemand for anden gang tilbage til Mors og hente børnene med sig hjem til Ribe.

Siden blev han i øvrigt gift igen – og fik flere børn, så den samlede flok nåede op på 16. Mange af dem døde dog som unge, både i tiden i Ribe og senere, da han blev præst i Nørre Broby på Fyn. I 1867 vendte han tilbage til Ribe, hvor han blev biskop – i mange år; han bestred bispestolen helt til sin død i 1895, som mere end 90-årig.

Det er derfor en markant skikkelse blandt præster, der havde sit embede her i en årrække – og mindestenen for ham blev rejst i 100-året for udgivelsen af hans katekismus.

*Henrik Højgaard Sejerkilde*



*C.F. Balslev skrev »Luthers lille katekismus«, mens han var præst i Vejerslev.*

## Du bestemmer, hvad din kirke kan

Menighedsråd – hvad er det for en størrelse? Og hvad betyder det at sidde i menighedsrådet? Skal man være meget religiøs og gå i kirke hver søndag, hvis man sidder i menighedsrådet? Og hvad laver de egentlig i menighedsrådet?

Lad mig prøve at komme med nogle svar:

Man skal være medlem af folkekirken for at sidde i et menighedsråd, men vi er alle kristne på hver vores måde, og din måde er lige så god som min. Jeg kommer ikke i kirke hverken hver eller hver anden søndag, men ind imellem synes jeg, at jeg har et behov, og så nyder jeg at komme i en af pastoratets dejlige kirker.

Et menighedsråd består af mindst fem personer samt nogle suppleanter, og vi mødes som regel hver anden måned.

I rådet træffer man beslutning om mange forskellige ting, lige fra anskaffelse af automatisk ringeanlæg, renovering af kirken, ansættelse af personale, regnskab og budget, planlægning af aktiviteter i sogn og pastorat og til beslutning om, hvor

mange gange græsset skal slås på kirkegården.

Der er altså brug for mange forskellige kompetencer hos rådsmedlemmerne, fx kirkeværge (tager sig af alt vedrørende den enkelte kirke), kontaktperson (i relation til personalet), kasserer, sekretær, og så alle de frivillige hænder, som skal bruges, når vi laver de forskellige aktiviteter.

Og det er her, du kommer ind i billedet! Menighedsrådsvalget nærmer sig nemlig, og der skal vælges nye personer ind i vores menighedsråd. Nogle genopstiller, mens andre går ud.

I Sydmons Pastorat har vi besluttet at holde opstillingsmøde samme dag i alle tre menighedsråd, nemlig TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER. Vi starter med opstillingsmøde i Vester Assels i Forsamlingshuset kl. 16.30. Derefter er der opstillingsmøde i Øster Assels-

Blidstrup i Borgerhuset kl. 18.

Endelig er der opstillingsmøde i Vejrsløv i Menighedshuset kl. 20.

Selve valget finder sted den 8. november, og de nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.

**Vi har brug for dig.** Kontakt en af følgende, hvis du har lyst til at være med til at bestemme:

**Vester Assels:** Gunhild Olesen Møller, [gunhild.olesen.moller@rn.dk](mailto:gunhild.olesen.moller@rn.dk), tlf. 9776 4277

**Øster Assels-Blidstrup:** Kirsten Sanders, [kirstensanders@gmail.com](mailto:kirstensanders@gmail.com), tlf. 2121 3091

**Vejerslev:** Anny Høegh Nielsen, [annyehn@hotmail.dk](mailto:annyehn@hotmail.dk), tlf. 9776 7375

*Kirsten Sanders*

### GUDSTJENESTE TIL HAVNEFEST

I forbindelse med Havnefesten på Silerslev havn afholdes der gudstjeneste i teltet på havnen den 3. juli kl. 13.30.

Det plejer at være en velbesøgt gudstjeneste, og efter gudstjenesten er der kaffe og kagebord, som købes til 40 kr.

### LOKALE KUNSTNERE SØGES

I forbindelse med Kultur Jam i uge 42 på Sydmons er der igen udstilling i Øster Assels Kirke lørdag og søndag.

Alle opfordres til at foreslå lokale kunstnere til udstillingen. Det kan være maleri, strik, glas, skulptur, keramik, foto osv.

Vi håber på at kunne præsentere mange lokale værker. Henvendelse til Anni 9776 4587, eller Torben 9776 4144.

*Menighedsrådet*

# GUDSTJENESTER

| Juli                              | Vejerslev  | Øster Assels                         | Blidstrup                                     | Vester Assels                                     |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Søndag den 3.<br>6. s. e. trin.   |  | 13.30<br><i>Sillerslev havnefest</i> |   |   |
| Søndag den 10.<br>7. s. e. trin.  |  |                                      | 9.00<br>LKR                                   |   |
| Søndag den 17.<br>8. s. e. trin.  |  | 9.00 JAMH                            |   |   |
| Søndag den 24.<br>9. s. e. trin.  | 14.00 JAMH                                       |                                      |   |   |
| Søndag den 31.<br>10. s. e. trin. |  |                                      |   | 10.15   |
| August                            |  |                                      |   |   |
| Søndag den 7.<br>11. s. e. trin.  |  |                                      | 10.15   |   |
| Søndag den 14.<br>12. s. e. trin. | 14.00<br><i>Friluftsgudstjeneste</i>             |                                      |   |   |
| Søndag den 21.<br>13. s. e. trin. |  | 10.15                                |   |   |
| Søndag den 28.<br>14. s. e. trin. |  |                                      |   | 9.00<br>JAMH                                      |
| September                         |  |                                      |   |   |
| Søndag den 4.<br>15. s. e. trin.  | 9.00 JAMH  |                                      |   |   |
| Søndag den 11.<br>16. s. e. trin. |  |                                      | 10.15<br><i>Høstfrokost<br/>i Borgerbuset</i> |   |
| Søndag den 18.<br>17. s. e. trin. | 10.15<br><i>Høstfrokost<br/>i menighedsbuset</i> |                                      |   |   |
| Søndag den 25.<br>18. s. e. trin. |  |                                      |   | 19.00<br><i>Høst<br/>Kaffe i forsamlingsbuset</i> |

JAMH = Joan Amalie Holck · LKR = Louise Krogh Raabede · Ret til ændringer forbeholdes



## Demensafdelingen

Juli – ingen

9. august kl. 11 Gjørtz  
6. september kl. 11 Gjørtz

## Vejerslev Ældrecenter

Juli – ingen

9. august kl. 14 Gjørtz  
13. september kl. 14 Noer

## Kirkebil

(bestilles dagen før)  
Morsø Taxi &  
Turistbusser,  
tlf. 97 76 76 76.