



**Vejerslev**



**Øster Assels**



**Blidstrup**



**Vester Assels**



Høstgudstjenesterne står lige for i alle fire kirker. Det er ikke en kirkelig højtide, der er placeret i kirkeårets kalender, men vi har, som i mange andre kirker, tradition for at markere høsten med en festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst og naturens gaver, og hvor vi gennem et høstoffer deler af vores overflod. Det er almindeligt at pynte kirken med neg og blomster eller frugt og grønt fra haverne.

*Billedet er fra sidste års frokost i menighedsbusen i Vils.*

# KIRKEBLADET



# KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Trine Gjørtz:  
Kirkebakken 1 · 7980 Vils · tlf. 4052 2632 ·  
e-mail: tg@km.dk · Mandag fri.

## VEJERSLEV SOGN

Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 ·  
7980 Vils · 97767375 / 21682649  
Kirkeværge Per Djernes Kudsk ·  
Bjørnsagervej 15 · 7980 Vils · 9776 7131  
Kasserer Jørgen V. P. Jensen · Smedebjerger-  
vej 58 · 7980 Vils · 9776 7320  
Kontaktperson Marie Boel · Kalund-  
borgvej 13 · 7980 Vils · 9776 6223  
Organist Henrik Andersen · 28736976  
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·  
2040 4063  
Graver Henning Mikkelsen · 5133 9788  
(tirsdag fri)  
Gravermedhjælper Margit Svenningsen ·  
24267394

## ØSTER ASSELS & BLIDSTRUP

Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169 ·  
7990 Øster Assels · 2121 3091  
Kirkeværge (Blidstrup) Anni Øster Jensen ·  
Grå Stensvej 11 · 7990 Øster Assels ·  
9776 4587  
Kirkeværge (Øster Assels) Torben Sloth ·  
Møllebjerget 10 · 7990 Øster Assels ·  
9776 4144  
Kasserer Birgitte Landgrebe-Nielsen ·  
Blidstrupmark 17 · 7990 Øster Assels ·  
9776 4265  
Graver Flemming Futtrup · 4048 1550  
Gravermedhjælper Inger Futtrup ·  
2146 5546  
Organist Øster Assels Kirke  
Henrik Andersen · 2873 6976  
Organist Blidstrup Kirke  
Henrik Andersen 28736976  
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·  
2040 4063

## VESTER ASSELS SOGN

Formand Gunhild Olesen Møller · Strædet  
38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10  
Kasserer Søren Kristian Petersen · Ålekiste-  
vej 25 · 7990 Øster Assels · 9776 2252  
Kirkeværge (ikke medlem)  
Rose Marie Mølgaard Jensen,  
Lervænget 10 · 2082 1398  
Graver Henni Buur · 2170 6738  
Organist Conny Cold · 2423 6648  
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·  
2040 4063

# LIVETS MIRAKEL VED DØBEFONTE

Prædiken fra søndag d. 3. august i Øster Assels kirke

Jeg har sådan glædet mig til i dag, hvor vi har holdt tre dåb. Hvor er det dejligt! Som præst oplever jeg altid, at menigheden udtrykker stor, stor glæde når der skal være barnedåb, for det er virkelig en stor en begivenhed at bære et barn til dåben.

Vi mennesker skal og kan meget i livet, og vi har også vores del i tilblivelsen af vores børn – og del i deres opvækst.

Men overfor livets mirakel ved døbefonten, bliver det klart for os at livet er større end os.

I går var vi til bryllup og det var sådan en fornøjelse at se de smukke unge mennesker sige ja til hinanden. Og jeg var fyldt af glæde.

Og samtidig også vemodig og mistrøstig over al den ufred og uro, der er i verden i dag: Israel og Gaza kan ikke finde fred. I Ukraine forsøger separatister at splitte landet ad. I Syrien er der ingen tegn på at oprøret mod præsident Assad fører nogen vegne hen.

I Irak har rabiater Isis-tilhængere indført kalifat i flere områder. Og senest er uroen i Libyen blusset op igen. Jo, der er uro og ufred nok i verden.

Mange mennesker spørger sig selv i disse situationer: Hvor er Gud henne i alt det her? Et spørgsmål, som også er relevant i forhold til dagens tekst: Sælges ikke to spurve for en skilling og man fristes til at svare, »at jo - det virker ikke som om menneskeliv regnes ikke for ret meget i mange af disse konflikter«.

Måske er det heller ikke så underligt, at mange mennesker mister deres barnetro, når krige raser, eller når de på et eller andet tidspunkt oplever, at noget går galt. At der ikke var nogen afværgende manøvre: at ulykken alligevel kom, at sygdommen alligevel ramte, at det uventede og det uønskede skete på trods af alt det, vi gjorde for at undgå det.



»Hvor var han da, Gud, nu hvor jeg omsider havde brug for ham?«. For vi danner os jo et billede af en Gud, som vi synes, at han bør være, og hvis han ikke lever op til vore forventninger, så skipper vi ham.

Og vi kan vist også hurtigt blive enige om, at det er helt naturligt og meget menneskeligt at tænke sådan. Men heldigvis har vi evangeliet til at tale vores menneskelige erfaringer og »fordomme« i-mod. For vi dømmes jo Gud på forhånd, når vi tror, at han ser den anden vej i vores ulykker?

Men gør han det? Hvad er det for et billede, vi får af Gud i evangeliet i dag.

Billedet af spurvene, hvor ikke en eneste falder til jorden, uden Gud er med dem, er kendt, men hvordan skal vi forstå det?

Nogle har forstået det sådan, at det er Guds vilje, der bestemmer alt, hvad der sker.

Men kan han det? Hvad med den frie vilje, vi blev udstyret med i tidernes morgen i Paradisets have? Alting har sin tid, sagde Prædikereren til indledning – for alt, hvad der sker under himlen, er der en tid. Ting sker!

Menneskers tåbeligheder, og verdenssituationen i dag betyder, at ting sker! Og af og til er vi også både uforsigtige og uagtsomme. Både bevidst og ubevidst.

Vi kan altså ikke så let smygsvare fra os og uden videre sige, at alt hvad der sker, er Guds vilje.

Der findes en menneskelig skyld, som afstedkommer ulykker, og som rammer - også de uskyldige.

Og vi kan ikke bare sende alle de mange ubetalte regninger højere op. Mennesker opfører sig til tider tåbeligt. Ting sker, uden at det er Guds vilje. Uden at der er nogen, der har skylden. Me-

ningsløse ting finder sted uden vi kan forklare det. Sygdom findes.

Evangeliet i dag rummer en lidt sær sætning – men en sætning, som ikke desto mindre er vigtig: »Det må være nok for en discipel, når det går ham, som hans herre«.

I den ene sætning ligger en dyb og en enestående kraft. En afgrundsdyb og ufattelig kærlighed. Lidt snørklet formuleret - jo såmænd, men her fortælles der om en Gud, som ikke har et elfenbenstårn at sidde i eller en trone at posere på, men en Gud som lever med i vort liv, i lyst og i nød, i glæde og sorg, i jubel og i smerte og ulykke.

Det er ikke Gud, der slår ihjel eller stifter krig. Men Gud er i tiden, og tiden er hans, og han er også i menneskers helveder. Og det synes jeg ærlig talt, der er en kæmpe trykthed i.

I evangeliet i dag, står Jesus for at skulle sende sine disciple ud for at prædike og helbrede. Indtil nu har de blot fulgt ham på hans vej. Det var trods alt trygt nok. Men nu skal de ud helt på egen hånd - ud på deres farlige færd. Og farlig - det var den. Et par trøstende og beroligende ord kunne nok være på sin plads her.

Men Vor herre selv stikker dem ikke blår i øjnene. Han er helt realistisk, når han siger: »Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve«.



Ordene i teksten i dag kan altså for en umiddelbar betragtning virke mere foruroligere, end beroligende. Han kender vilkårene for dem. Det kan godt være, det ikke bliver nemt, men Gud forlader dem ikke. Det kan godt ske, at de går ned med nakken, men alle deres hovedhår er talt. Det er trøsten, og den er meget mere værd end tomme løfter om idel lykke og succes!

Og jeg tror, det er det samme forældre tænker, når de står ved døbefonten.

I ved jo udmærket godt, at dåben ikke er et garantibevis på, at livet nu bliver nemt, smerte- og problemfrit for jeres børn. Men I er alligevel kommet herop med dem.

Der er, som jeg begyndte med at sige, meget vi som forældre kan gøre for vore børn, men vi ved også, at det hele ikke ligger i vores hænder alene. Og det er budskabet i dag: At Gud går med ind i jeres børns fremtid og går med dem på vejen.

Det betyder ikke, at de er beskyttet mod smerte og sorg, men Gud er med dem. Uanset hvad der sker, er Gud med i det! Amen.

*Trine Gjortz*

## OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

### SEPTEMBER

- Torsdag d. 4. kl. 13.45: Opstart minikonfirmand i Menighedshuset i Vils. Børnene hentes på skolen.
- Søndag d. 7. kl. 9.00: Høstgudstjeneste i Blidstrup kirke.  
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i graverhuset.
- Søndag d. 14. kl. 10.15: Høstgudstjeneste i Øster Assels kirke.  
Efter gudstjenesten frokost i IT-huset.
- Torsdag d. 18. kl. 19.30: Vi ser film af Nils Malmros på Blidstrup efterskole.
- Søndag d. 21. kl. 10.15: Høstgudstjeneste i Vejerslev kirke. Efterfølgende frokost i menighedshuset.
- Torsdag d. 25. kl. 19.30: Nils Malmros fortæller om sin film på Blidstrup efterskole.
- Søndag d. 28. kl. 19.00: Høstgudstjeneste i Vester Assels kirke. Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.

### OKTOBER

- Onsdag d. 8. kl. 19.30: Sangcafé i Menighedshuset i Vils.
- Torsdag d. 9. kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste i Vejerslev kirke.
- Torsdag d. 16. kl. 19.00: Gospelkoncert i Vejerslev kirke.
- Torsdag d. 30. kl. 19.00: Aftengudstjeneste i Øster Assels kirke.

### NOVEMBER

- Søndag d. 2. kl. 10.15: Allehelgen i Øster Assels kirke.
- Søndag d. 2. kl. 14.00: Allehelgen i Vejerslev kirke.
- Onsdag d. 5. kl. 19.30: Sangcafé i Menighedshuset i Vils.
- Søndag d. 9. kl. 14.00: Teatersalsgudstjeneste.
- Torsdag d. 20. kl. 13.45: Minikonfirmander hentes på skolen.  
Afslutning.
- Torsdag d. 20. kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste i Vejerslev kirke.
- Torsdag d. 27. kl. 19.00: Adventsgudstjeneste i Blidstrup kirke.  
*Se opslag.*
- Søndag d. 30. kl. 10.15: Adventsgudstjeneste i Vester Assels kirke.  
*Se opslag.*
- Søndag d. 30 kl. 14.00: Adventsgudstjeneste i Vejerslev kirke.  
*Se opslag.*

### DECEMBER

- Tirsdag d. 9. kl. 19.00: Adventsgudstjeneste i Øster Assels kirke.  
*Se opslag.*
- Mandag d. 22.: Sydmors skole og børnehus' juleafslutning i Vejerslev kirke.

## AFTEN- GUDSTJENESTE

Torsdag den 30. oktober  
kl. 19 i Øster Assels Kirke  
Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og synger fra højskolesangbogen i Borgerhuset.

## SANGCAFÉ

Onsdag den 8. oktober og  
onsdag den 5. november  
kl. 19.30

Vi fortsætter succesen og samarbejdet med Borgerforeningen og indbyder til sangcafe i Menighedshuset i Vejerslev. Vi synger fra flere forskellige sangbøger.

Vi skal se, om vi kan syge lidt nyere sange, også fra den nye højskolesangbog. Måske endda lære nogle nye?

Ost og rødvin undervejs til 30 kr. Kom og vær med til en hyggelig aften.

## ADVENTS- GUDSTJENESTE

Torsdag den 27. november kl. 19  
i Blidstrup Kirke.

Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og synger fra højskolesangbogen og »Puls« på Blidstrup efterskole.

## JULEAFSLUTNING FOR SKOLEN

Sydmors skole og børnehus kommer til juleafslutning den dag børnene får juleferie dvs. den 22. december.

*Tidspunktet kommer senere.*

## TEATERSALS- GUDSTJENESTEN

Søndag den 9. november kl. 14  
i Morsø teatersal

Igen i år arrangerer nogle af øens præster en anderledes gudstjeneste, der er for hele familien, i Morsø Gymnasiums teatersal. Gudstjenesten i år hedder »Knuzzz verden«. Efter gudstjenesten er der foredrag med to af deltagerne. Der serveres kaffe og en forfriskning.

## SPAGHETTI- GUDSTJENESTE

Torsdag den 20. november  
kl. 17 i Vejerslev Kirke

Afslutning af årets Minikonfirmander. Vi begynder med gudstjeneste, hvor vi får besøg af Hans Jørn Østerby. Han vil fortælle historierne om »Drengen med madpakken med mad til 5000 mænd + kvinder og børn«, »Jairus' datter, som dør og bliver vækket igen af Jesus« og »Kvinden, der meget pinligt kommer ind og vasker fødder på Jesus med sine tårer og sit hår«. Efter gudstjenesten skal vi spise, som vi plejer i Menighedshuset, og så får vi måske besøg af Hans Jørns gode ven Jack igen....



## SPAGHETTI- GUDSTJENESTE

Torsdag den 9. oktober kl. 17  
i Vejerslev Kirke

Vi begynder med en kort børnegudstjeneste og bagefter spiser vi spaghetti med kødsovs i Menighedshuset i Vejerslev. Vi slutter kl. 18.30. Kom og vær med – det er faktisk smadderhyggeligt. *Det er gratis at deltage.* Der kan købes øl og sodavand.



## ALLE HELGENS DAG

Søndag den 2. november

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i gudstjenesterne, hvor vi vil minde dem, der ikke er her længere. Så uanset om du har mistet i det forgangne år eller for længere tid siden, så kan det være godt at få lov at være i sorgens rum.

Øster Assels kl. 10.15

Vejerslev kl. 14.00

## MINI-KONFIRMANDER 3. KLASSE

Mini-konfirmander begynder i september. Undervisningen løber i efteråret og slutter lige inden december. Vi henter jer lige efter skole, går i Menighedshuset, hvor vi hygger med lidt at spise, og så skal vi høre om kirke og kristendom. *Der kommer nærmere information på skolen.*

## OPSTART AF BØRNEKOR

Menighedsrådene i Sydmons pastorat har besluttet, at vi skal se, om vi kan få etableret et børnekor.

Vi er gået sammen med skolen om et samarbejde, så vi får et kirkekor og de får et skolekor.

Vi har hyret musikskolen til at hjælpe os, og undervisningen ligger i skoletiden som et af de tilbud, der nu gives efter den nye skolereform.

Vi håber meget, at det kan lykkes, da vi synes, der er rigtig mange sangglade børn i vores pastorat.

Stof til næste kirkeblad (januar, februar, mart) afleveres hos redaktionen senest d. 29. oktober 2014. Kirkebladet omdøles i uge 49.

## ADVENTSFEST

1. søndag i advent kl. 14  
i Vejerslev

Traditionen tro holder vi i fællesskab med Borgerforeningen og Idrætsforeningen adventsfest den 1. s. i advent. Vi begynder som vi plejer med gudstjeneste i kirken kl. 14, men derefter vil vi gerne gøre noget nyt: Luciaoptøget kommer til at foregå i kirken. Bagefter mødes vi i Menighedshuset. Der dækkes op til kaffe fortrinsvis til de voksne i salen, og der vil være sodavand, børnevenlig kage og tegne/male/læse for børnene i det lille lokale. I kælderetagen vil der være mulighed for lidt julekreativitet for fingernemme børn.

*Alle er hjerteligt velkomne.*

## PERSONALENYT

Mette Holm Nielsen varetager nu tjeneste som kirkesanger ved alle kirker i Pastoratet.

Henrik Andersen er nu ansat som organist ved kirkerne i Øster Assels, Blidstrup og Vejerslev.

Henning Mikkelsen er ansat som graver ved Vejerslev kirke. Han kommer fra en stilling som graver, og menighedsrådet glæder sig meget til det fremtidige samarbejde.

## REDAKTION:

- Gunhild Olesen Møller, tlf. 2332 9210, [gunhild.olesen.moller@rn.dk](mailto:gunhild.olesen.moller@rn.dk)
- Birgitte Landgrebe-Nielsen, tlf. 9776 4265, [b.e.landgrebe@mail.tele.dk](mailto:b.e.landgrebe@mail.tele.dk)
- Anny Nielsen, tlf. 2168 2649, [aehn@rn.dk](mailto:aehn@rn.dk) eller [Vangsborg@mail.dk](mailto:Vangsborg@mail.dk)

*Kirkebladet udgives af menighedsrådene.*

## ADVENTSGUDSTJENESTE I VESTER ASSELS

1. søndag i advent kl. 10.15

Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i våbenhuset og ønsker hinanden glædelig advent.

## ADVENTSGUDSTJENESTE I ØSTER ASSELS KIRKE

Tirsdag den 9. december kl. 19

Vi begynder i kirken med gudstjeneste og Luciaoptog. Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset, hvor der er spil på 6-eren, og Gerhard Mark underholder.

## GOSPEL KONCERT I VEJERSLEV KIRKE

Torsdag d. 16. oktober kl. 19.00 er vi så heldige igen at kunne afholde en koncert

med gospelkoret: »KINGDOM OF CHRIST« fra Nykøbing. En stor familie med børn i alle aldre, der vil underholde os ca. en times tid.

Efter koncerten er der kaffe, sodavand og saftvand og en mundsmag af afrikansk brød i våbenhuset, og en mulighed for at få en sludder med korets medlemmer, eller med de øvrige koncertgæster.

Mød op ung som gammel, det vil blive en oplevelse for alle.

## FRILUFTSGUDSTJENESTE I BLIDSTUP

Trinitatis søndag var menigheden rykket udenfor. Parken ved Blidstrup Efterskole var sommerskøn med grønne træer, lune vinde og fællessang krydret med fuglesang. Præludiet var da også ret passende »En yndig og frydelig sommertid«.

Kaj Mogensen prædikede og fangede menigheden med sine ord og salmerne blev ledsaget af Svankjær Savværks instrumenter – og det er jo ikke så tit man synger salmer akkompagneret af bl.a. harmonika.

Efter gudstjenesten klædte præsten om, spiste sandwich i parken sammen med de 65 kirkegængere, hvorefter Savværket spillede til fællessang fra højskolesangbogen og underholdt med bl.a. potpourri over sømandsviser.

Alle gik derfra fyldt med ord, toner, sommerdufte og god mad – nogle måske for at få sig en middagshvil andre måske for at forberede den næste uges eksaminer, og kun fuglene var tilbage i parken.



# ELVIS PRESLEY UDSAT FOR HARMONIKA

Jeg tror egentlig, at min gamle far tog med af høflighed.

Ikke at han i sin høje alder er blevet en syvsover, der hellere vil ligge og snue end at komme ud af døren.

Næh, han står stadig op, som om han skulle på arbejde.

De fleste dage. Og føler sig helt sikkert som både greve og baron de dage, hvor han lader klokken blive mere end 5.30.

Men i søndags inviterede vi ham med til friluftsgudstjeneste. Nu er min kæreste præst - så det kom sådan set ikke som den store overraskelse. Men jeg kunne godt se, at han blev lidt tøvende, da det gik op for ham, at det ikke var hende, han skulle med på arbejde. Det var nemlig en anden præst, der skulle stå for selve handlingen - og den efterfølgende underholdning.

Min far var helt sikkert overbevist om, at det ville kræve en del arbejde at lægge de otte årtiers ansigtstræk i de rette folder. Og holde ud.

Han sagde det ikke. Men jeg anede, at det var sådan, det hang sammen.

Nu skete der imidlertid det, at den pågældende præst - udover at være en sprænglærd teolog med et langt arbejdsliv og en række tunge bøger bag sig - også har et andet talent. Han spiller på harmonika.

Og allerede synet af en gråhåret præst i ornat, påspændt spændstigt maveorgel, gjorde min far synligt paf.

Den slags gjorde pastor Langer i Langå altså ikke, dengang for 60 år siden...

Præludiet til gudstjenesten i det fri var således »En yndig og frydefuld sommertid« trakteret af præstens harmonika, der bestemt havde rytmeknok til alle.

Det er jo noget sært noget. For jeg har ikke nogen plader med harmonikamusik derhjemme. Og nej - jeg har heller ikke nogensomhelst planer om at anskaffe mig det. Men på rette tid og sted kan man godt finde melodien - om man så må sige.

Der, under løvtræerne i herregårdsparken, gav det faktisk god mening at rokke lidt ukristeligt urytmisk med foden til præstens harmonika.

Da de lidt mere uhøjtidelige strenge nu var slået an - eller måske nærmere, at harmonikassens blæsebælg havde pustet liv i forsamlingen, gik det over stok og sten gennem gudstjenesten - hvorefter præsten sneg sig til en let omklædning under den efterfølgende bespisning af flokken. Således trådte han tilbage på scenen i kvik kortærnet skjorte, stadig bevæbnet med harmonika og behørigt bakket op af sine to voksne sønner - samt Finn og Ejvind, hvis dåbsattest rigeligt kunne matche præstens.

De gav en række klassikere fra Højskolesangbogen - og et par gamle slagere. Tilsat en sans for humor, der lagde sig ordrigt og mageligt mellem Lille-Palle og Møllehave. Og jeg kunne ikke lade være med at stirre på min far ud af øjenkrogen, da førnævnte Finn og Ejvind gav den som henholdsvis Poul Reichhardt og Peter Malberg i »Jeg har min hest, jeg har min lasso«.

Da var det ikke kun den harmonikaakkompagnerende præst, der sad med et saligt smil og en erindring om gamle dages Technicolorfarvede sommerdage - eller forlængst svundne erindringer om oplevelser i biografmørket - hvad ved jeg?

Selv om jeg altså ikke ligefrem sætter mig i gyngestolen derhjemme og rocker til hverken »Fiskerpigens sang« eller Højskolesangbogens greatest hits, så rammer det mig egentlig hver gang, jeg sidder der - sammen med andre, der synger det bedste, de har lært.

At der er et fællesskab, der ligger som et lydspor til de linjer. Et fællesskab, der tændes omtrent automatisk, når man tager den blå højskolesangbog i hånden.

Man behøver ikke engang at synge - for nogle af os' vedkommende er det måske ligefrem bedst for bevarelse af den gode stemning.

Men i tider, hvor der bliver talt - også af og til lidt mere skingert - om fællesskabsfølelse - eller mangel på samme, og hvor en italesat angst for at få rokket ved det nationale islæt, synes jeg, det er tankevækkende, at man kan ranke ryggen lidt mere roligt, hvis man ellers kan finde ud af slå op og læse, hvad Thøger Larsen, Ingemann - eller Shu-Bi-Dua - har lagret. Af uforfalsket nationalfølelse - uden at den bliver hverken klæg eller påklistret eventuelle populistiske skoleridt.

Uden at være en enøjet hyldest til voksdugen og termokanden og alt det, den slags står for, så kan jeg godt blive grebet af fornemmelsen af at stå på grundfjeldet.

Også selv om man så kun sidder på en vakkelvorn bænk til en gudstjeneste i det fri.

Med Elvis Presley udsat for harmonika til kaffen. Og sammen med sin gamle far, som næsten rokkede med foden til sidst...

Henrik Sejerkilde



# GUDSTJENESTER

Oktober	Vejerslev	Øster Assels	Blidstrup	Vester Assels
Søndag den 5. 16. s. e. trinitatis			10.15	
Torsdag den 9.	17.00 Spaghetti			
Søndag den 12. 17. s. e. trinitatis		10.15		
Søndag den 19. 18. s. e. trinitatis	9.00 AG			
Søndag den 26. 19. s. e. trinitatis				10.15
Torsdag den 30.		19.00 Aftengudstj. <i>Efterflg. kaffe</i>		
<b>November</b>				
Søndag den 2. Alle helgedag	14.00	10.15		
Søndag den 9. 21. s. e. trinitatis			10.15	
Søndag den 9.	14.00 Teatersalgudstjeneste			
Søndag den 16. 22. s. e. trinitatis	10.15			
Torsdag den 20.	17.00 Spaghetti			
Søndag den 23. S. s. i kirkeåret		9.00 AG		
Torsdag den 27.			19.00 Aftengudstj. <i>Se opslag</i>	
<b>December</b>				
Søndag den 1. 1. s. i advent	14.00 Adventsgudstj. <i>Se opslag</i>			10.15 Adventsgudstj. <i>Se opslag</i>
Søndag den 7. 2. s. i advent			9.00 NN	
Tirsdag den 9.		19.00 Adventsgudstj. <i>Se opslag</i>		
Søndag den 14. 3. s. i advent	10.15			
Søndag den 21. 4. s. i advent		10.15		
Juleaften	16.15	15.00	11.00	13.45
Juledag	10.15			
2. juledag			10.15	
Julesøndag		10.15		

AG = Arvid Glavgaard Ret til ændringer forbeholdes.



## Vejerslev Ældrecenter

14. okt. kl. 14 Gjørtz  
11. nov. kl. 14 Noer  
23. dec. kl. 10 Gjørtz

## Demensafdelingen

14. okt. kl. 11 Gjørtz  
11. nov. kl. 11 Gjørtz  
23. dec. kl. 11 Gjørtz

## Kirkebilen

(bestilles dagen før)  
Morsø Taxi &  
Turistbusser,  
tlf. 97 76 76 76.